

Themabrief Water

Ik heb water nodig!



Beste ouders/verzorgers,

Thema beroepen hebben we alweer afgesloten. Wat weten we nu veel meer over verschillende beroepen. Zeker de vitale beroepen werden goed uitgespeeld. Er zijn veel moeders zuster en wij weten heel goed wat ze dan doet. Prikjes geven! De meeste vaders gaan werken, maar nu weten we ook dat papa dan achter de laptop zit. Dat hebben we zelf gezien in coronatijd. We hebben ook geleerd dat we elkaar nodig hebben. Als de bakker geen brood bakt kunnen wij geen boterham eten.

Nu is het bijna zomervakantie! Het is al vaak mooi weer geweest. En wat doen we dan het liefst? Met water spelen! We hebben water nodig om schoon te maken en zelf schoon te worden. Dat is allemaal natuurlijk heel fijn, maar we hebben ook water nodig om te drinken. Zeker als het warm is. We gaan hierover in de bijbel lezen. De Heere God weet dat we water nodig hebben. Maar ook dat we het levende water nodig hebben. De Heere Jezus vertelt dit aan de vrouw bij de put. Hij is het levende water. Als je van Hem drinkt, zal je nooit meer dorst hebben. Dat is bijzonder! Daarna mag je uitdelen van dit water aan andere mensen. We worden blij als we gevuld worden door het levende water wat Jezus geeft. We verwonderen ons over Zijn grootheid en als reactie daarop gaan we Hem aanbidden!

We gaan de volgende zin uit ons hoofd leren. Dat kunnen wij heel goed door de zin op een RAP manier te zingen. We willen het over een poosje wel even voor doen thuis.

**Jezus is het levende water,
wie drinkt bij Hem heeft nooit meer dorst**

We gaan met elkaar luisteren naar het verhaal uit Johannes 4 : 1-30.

We ontdekken met elkaar

- wat water is
- waarom we het nodig hebben
- waar het vandaan komt
- wat je er allemaal mee kunt doen.
-

We leren dat het leuk is om met water te spelen. En dat het belangrijk is om genoeg water te hebben. Ook delen we met elkaar en spelen we met elkaar.

We zingen met elkaar de volgende liedjes:

*diep, diep als de zee <https://youtu.be/mTq2oZh6Quo>

*een rivier vol van vrede <https://youtu.be/6p0r7nNXRZQ>

*in de zomer <https://youtu.be/OoOlbtIvyRg>

*zwie zwa zwemmen <https://youtu.be/AMmchMQKORM>

*ik heb Jezus nodig, heel mijn leven <https://youtu.be/Gbkmm1aPljE>

We leren de volgende woorden:

Water – spelen – plezier – Blijdschap – delen - kruik – gieten – gieter – badpak – zwembroek
– badje – druppels – zee – rivier – genoeg – weinig – leeg – vol